

## Wie is jouw heerser?

Je heersende planeet speelt een belangrijke rol in je leven, en zijn beweging door de lucht zal je focus op elk moment beïnvloeden. Je heersende planeet komt overeen met je zoneteken, dus het enige wat je hoeft te doen is je zoneteken hieronder te vinden. Mijn zoneteken is bijvoorbeeld Waterman, dus mijn heersende planeet is Uranus. (Wist je dat Freddie Mercury's zwager ooit grapte dat Freddie geluk mocht hebben dat hij Uranus niet als zijn heersende planeet had gehad - zijn achternaam zou in het Engels worden uitgesproken als 'jouw anus'. Freddie scheen daar niet blij mee!)

**Ram**

**Stier**

**Tweeling**

**Kreeft**

**Leeuw**

**Maagd**

**Weegschaal**

**Schorpioen**

**Boogschutter**

**Steenbok**

**Waterman**

**Vissen**

**Mars**

focus op prestatie

**Ceres**

focus op levensonderhoud

**Mercurius**

focus op communicatie

**De Maan**

focus op koestering & veiligheid

**De Zon**

focus op creëren

**Pallas (of Cheiron)**

focus op structuur & organisatie

**Venus**

focus op relaties

**Pluto**

focus op de diepere betekenis van het leven

**Jupiter**

focus op expansie

**Saturnus**

focus op discipline

**Uranus**

focus op de toekomst

**Neptunus**

focus op de innerlijke wereld

Je kunt dieper duiken door uit te zoeken waar je heersende planeet in je geboortehoroscoopkaart staat - dit laat je het hoofdthema in je leven zien. (Je kunt veel websites vinden om je gratis geboortehoroscoop te berekenen en vervolgens te zoeken naar de plaatsing van de planeet.) Uranus staat bijvoorbeeld in het derde huis in mijn geboortehoroscoop, en inderdaad, elementen van het derde huis zoals communicatie, onderwijs, leren, handel en marketing zijn een rode draad in mijn leven. In mijn Zielsmissie consulten, ga ik ook in op het hoofdthema dat wordt bepaald door je heersende planeet.